

## NU ZIJT WELLEKOME

1. Nu zijt wel-le - ko - me, Je-su, lie-ve Heer,  
Gij komt van al-zo ho - ge, van al - zo veer.  
Nu zijt wel-le - ko-me van de ho-ge he-mel neer.  
Hier al in dit aard-rijk zijt Gij gezien nooit meer.  
Ky - ri - e - leis.

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,  
daarmed' ook onze leisen beginnen vrij.  
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht,  
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht.  
Kyrieleis.
3. d'Herders op den velde hoorden een nieuw lied,  
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.  
"Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;  
Bet'lem is de stede, waar 't is geschied voorwaar."  
Kyrieleis.
4. d'Heilige drie Koon'gen uit zo verre land,  
zij zochten onze Here met offerhand.  
Z'offerden ootmoedelijk myr' wierook ende goud  
t'eren van den Kinde, dat alle ding behoudt.  
Kyrieleis.